

Beste,

Het voorbije werkjaar heb je ongetwijfeld wel iets moois beleefd, op Tereken of elders.

- je kind of kleinkind werd gedoopt
- je dochter of zoon kreeg voor het eerst de Heilige Communie
- je beleefde een mooie dag bij het vormsel
- je gaf elkaar het "ja-woord" en kreeg daarbij Gods zegen
- je vierde zoveel jaar "trouw"
- het was een tof schooljaar
- jouw beweging bracht veel fijne ontmoetingskansen
- in de moeilijke periode van afscheid nemen, kreeg je steun van anderen of kijk je dankbaar terug op wat je samen hebt mogen delen
- je deelt regelmatig lief en leed met anderen in de kerk
- je ontdekt een groep van mensen die samen met jou zoeken in geloven
- En we zeggen een dikke dank je wel aan priester Luc voor de jaren dat hij ten dienste stond van mensen op Tereken



Daarom nodigen wij je graag uit om samen te danken in de viering van ZONDAG 25 juni 2017 om 10u30 in onze Sint-Jozefkerk (Tereken).

"Ik ben er ... voor jou" zegt Hij ook in te toekomst tot ons. Samen met Hem en met elkaar kunnen wij een gelovige gemeenschap blijven vormen. We hopen dat jij er ook bij bent!

Na de viering heffen we graag het glas met een knabbeltje erbij. Het zou fijn zijn mocht ook jij iets lekkers kunnen meebrengen bv. fruitsap, flesje wijn, koekjes, zodat we na de viering in de kerk er samen van kunnen genieten. Wij zeggen natuurlijk: DANK JE WEL ervoor!

TOT DAN!??

**Met vele groeten
vanwege
Sint-Jozef!**

Om het verhaal van God en de mensen gaat het ons gaat het ons en vooral: om mensen als verhaal van God. En dan vertellen mensen elkaar hun eigen verhalen van geloof en ongeloof, van zoeken en soms vinden, van vragen stellen en inspiratie krijgen. Dat blijft ook vandaag een boeiend verhaal van onvoorwaardelijke liefde; mogen vertrouwen en hopelijk ook af en toe voelen dat we - wie we ook zijn - gekend, bemind en aanvaard zijn. Dit verhaal willen we blijven vertellen in onze geloofsgemeenschap van Tereken.